

Een Kaart voor elke Dag – Ansichtkaarten

Een Kaart voor elke Dag, als kaartenproject, is meerdere mensen tot steun geweest.. Zo is er iemand die ons heeft geschreven dat zij dankzij de kaarten een doorbraak in haar therapie mocht hebben, omdat zij eindelijk haar eigen innerlijke kind durfde benaderen onder begeleiding van haar therapeut.

Iemand anders deelde met ons dat zij diverse kaarten op haar kastdeur heeft geplakt als reminders door de dag heen.

Deze en andere reacties zijn al meer dan wij eerst durfden hopen. Een aantal kaarten brengen we nu als ansichtkaart uit.

Misschien wil je ze sturen als steun in de rug aan iemand die je kent. We hopen dat het kleine hulpbronnen zijn bij de dagelijkse ankertjes die we allemaal vaak zo nodig hebben.

Stichting Kunst uit geweld heeft geen winstoogmerk.

Met de opbrengst van de kaarten willen wij graag tentoonstellingen blijven organiseren en events, om de thematiek van huiselijk geweld en seksueel misbruik blijvend onder de aandacht te brengen. Die aandacht is nodig zowel bij burgers als bij professionals. Als er aandacht blijft en professionaliteit wordt ontwikkeld om getroffen en blijvend te helpen, kan er op den duur hopen wij, blijvend iets ten positieve veranderen voor de getroffen en hun naasten.